



BIBELEN

➤ Luk 9:1-6

SYNOPSIS

3. del af serien ud fra kirkens vision ift. hvordan Jesus var.

Jesus involverede de 12 i hans tjeneste og sendte dem ud 2 og 2 for at forkynde og helbrede. De tog afsted uden bagage men i tro på at Jesus havde sendt dem ud.

Igennem det inviterende fællesskab oplevede de nærvær, igennem det inkluderende fællesskab efterfølgelse og igennem det involverende fællesskab tjeneste.

Hvis det tjenende fællesskab bliver en træls pligt, er det vigtigt at gå tilbage og se på efterfølgelsen og nærværet fordi det involverende og tjenende fællesskab udspringer deraf.

Hvis vi tjener og er involverede uden nærvær og efterfølgelse, så ser vi i værste fald Gud som en slaveejer, vi er tvunget til at trække for. I bedste fald ser vi vores relation med Gud, som en relation, hvor vi gør vennetjenester over for hinanden.

KONKLUSION

- Disciplene og de første kristne hørte Guds kald og blev involveret i Guds Rige – på trods af fejl og svigt. Det diskvalificerede dem dog ikke fra at blive brugt af Gud.
- Vi kan nogle gange sætte os selv på "udskiftningsbænken" fordi vi tror at vores fejl, tidligere synder eller manglende evner diskvalificere os fra at Gud kan bruge os.
- Der er ingen udskiftningsbænk i Guds Rige!

DISKUSSION

- Hvad tænker du om tanken, at vores tjeneste udspringer af nærvær og efterfølgelse?
- Har du oplevet at din tjeneste blev "sur og træls"? Hvad gjorde du så?
- Hvornår og hvorfor har du (hvis du har) sat dig selv på udskiftningsbænken og tænkt at du ikke var god nok til at blive brugt i Guds Rige?

UGENS UDFORDRING

- Bed Gud om at vise dig hvor og hvordan han gerne vil bruge dig i hans tjeneste – i hans Rige. Hvis du allerede er involveret, så vær opmærksom hvis det bliver "surt" og gå så tilbage til nærvær og efterfølgelse.

BØN & PRAKTISKE INFORMATIONER

- Tak for en skøn lovsangsaften 3/10.
- Bed om flere børnefamilier må blive en del af vores menighed.
- Bed for teen- og juniorlejr, som kommer i løbet af den næste måned.