

Bære frugt vs. bliv i mig



BIBELN

- John 15:1-8

SYNOPSIS

Bibelen taler om at bære frugt – bl.a. i John 15. Frugt kan være gode gerninger (Kol 1:9-11), tilbedelse (læber) (Hebr 13:15) og Andens frugt (Gal. 5:22-23a).

Jesu fokus er dog ikke frugt, men at vi blive i ham. Vores opgave er, at have fokus på relationen mellem grenen og vintræet ikke på frugten.

Relationen er gensidig uden betingelser fra Jesus, der siger: "bliv i mig og jeg bliver i jer". Ikke noget "så" i den sætning.

Vi kan blive i Jesus ved at have vores identitet i ham, have nærvær med ham og leve i efterfølgelse. I dag – i dig.

Forbindelsen mellem Jesus og os er baseret på at Gud elsker os (Joh. 15:9) derfor kan vi tillidsfuldt sige ja til et liv sammen med Gud

KONKLUSION

- Vores primære fokus skal ikke være på hvilken frugt eller hvor meget frugt vores liv frembringer, men på at blive i Jesus.
- Vi kan hjælpe hinanden til at huske på at blive i Jesus ved at sende en "reminder" om identitet, nærvær og efterfølgelse – i dag, i dig til hinanden.
- Det er Guds "arbejde" at der kommer frugt. Vores ansvar er at bliver i Jesus og leve vores liv i ham.

DISKUSSION

- Hvad tænker du om, at vi ikke skal have fokus på frugt (hvad der kommer ud af vores liv) men på at blive i Jesus? Er det ansvarsfraskrivelse eller hvad?
- Hvordan har du det med at "blive i Jesus"? Hvad gør du i din hverdag for at blive i ham?
- Hvad vil være en hjælp i din hverdag til at blive i Jesus og hvordan kan de andre i gruppen hjælpe dig dertil?

UGENS UDFORDRING

- Begynd hver dag med at sige til Jesus, at i dag vil du gerne blive i ham og have din identitet i ham, have nærvær med ham og følge ham.

BØN & PRAKTISKE INFORMATIONER

- Tak for en god Rødovre dag med mange gode samtaler med folk.
- Bed for folk i menigheden, som du kender, som kæmper med udfordringer med relationer eller med helbredet eller med troen.
- Bed for hinanden – at I må blive i Jesus hver dag.