



BIBELEN

- Læs Efeserne 2:8 og Galaterne 5:4 samt Titus 2:11-12:
For Guds nåde blev åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i den nuværende verden.

SYNOPSIS

Guds nåde giver os både frelsen i Jesus Kristus, men fortsætter også med at forme os.
Den opdrager os til både at sige nej (2 ting) og sige ja (3 ting) (Titus 2:11-12).

At leve gudfrygtigt vil sige, at vi frygter for at komme på afstand af Gud, og at vi i stedet søger tættere ind til Gud - også når vi har syndet.

Du kan ikke formindske Guds kærlighed med dine synder, og du kan ikke forøge den med dine gode gerninger.

Hvis vi prøver at retfærdiggøre os selv ved loven (altså ved egen kraft), er vi kommet bort fra Kristus og er faldet ud af nåden (Galaterne 5:4).

KONKLUSION

- Uanset hvor længe vi har kendt Jesus, bliver vi aldrig færdige med at undres over Hans grænseløse og fuldstændig ufortjente nåde. Når vi ser, hvad nåden kostede Jesus, bliver vort hjerte forvandlet. Ingen af os er længere, hvad vi engang var. "**Jeg var** også noget andet engang. Men når du har mødt Messias, er det eneste, der betyder noget, hvem du **er nu.**"

DISKUSSION

- Er det lettest at være nådig over for os selv eller over for andre? Hvad skyldes dette?
- Hvis Gud altid er nådig, hvorfor er det så nødvendigt, at Guds nåde opdrager os?
- Hvilken af de 3 ja'er i Titus 2:12 udfordrer dig mest? hvorfor?

UGENS UDFORDRING

- Hvem i din nærhed/omgangskreds minder Helligånden dig om at vise mere nåde? Hvordan kan du helt konkret vise dette menneske mere nåde?

BØN & PRAKTISKE INFORMATIONER

- Bed Gud vise dig helt konkret, hvor vi har brug for mere nåde i Højnæskirken.
- Bed for vores netværksgrupper i kirken – både dem som har været sammen i mange år og også for nye grupper kan blive startet