



BIBELEN

- John 8:12
- Matt. 5:14
- Jeremias 29:4-7

SYNOPSIS

Jesus siger at han er verdens lys men også at vi er verdens lys. Det hænger kun sammen hvis det er Jesu lys i os, der skinner i og igennem os.

Jøderne er Guds udvalgte folk og han ønskede at de skulle være et lys for alle andre nationer. Det skete dog ikke, men de blev i stedet ført i eksil i Babylon.

Jeremias skrev et brev til dem om at stræbe efter lykke og fremgang for byen. Jøderne kunne enten reagere på at være blevet ført i eksil ved at gemme sig bag "pigtråd" eller "blende" ind, men Jeremias opfordrede dem til at være "lanterner".

Hvordan er vi som kristne ift. verden vi er sat i? Er vi "pigtråds-kristne" eller "blender-kristne" eller er vi "lanterne-kristne"?

KONKLUSION

- Gud ønsker at vi skal være lys i verden, lade hans lys skinne i verden.
- Engagerer vi os i sammenhænge, hvor vi kan være lys?
- Tager vi til julefrokoster som lanterne-kristne?

DISKUSSION

- Hvad tænker du om at Jeremias opfordrede jøderne til at slå sig ned og stræbe efter lykke og fremgang for Babylon?
- Hvad er mest nærliggende for dig at være: pigtråds-kristen eller blender-kristen? Hvornår har du oplevet at være det ene eller det andet?
- Hvad har du brug for, for at undgå at gå i en af de to grøfter?

UGENS UDFORDRING

- Vi har brug for Guds ånds ledelse og frimodighed til at være lanterne-kristne. Hvordan kan I konkret opmuntre og støtte hinanden til at være det?

BØN & PRAKTISKE INFORMATIONER

- Bed Gud om at vi som kirke og enkeltpersoner, må være lanterne-kristne.
- Bed for forberedelserne til årets julehjælp, for at de rigtige må modtage, at der må komme nok støtte ind fra virksomheder mm og at vi som kirke kan stå sammen om denne tydelige måde at række evangeliet ud til folk i Rødovre.
- Bed for Nita og David og deres planer om at komme til Danmark og for deres lille barn, som de venter.