



## BIBELEN

- Matt. 9:9
- Matt. 28:18-20

## SYNOPSIS

Jesus kom ikke for at starte en fan-klub, men sagde "Følg mig!" til mange folk, han mødte. Dem, som fulgte ham, blev hans disciple. En discipel er mere end en fan, men en, som følger efter og ønsker at blive som ens "mester".

Hvorfor skal vi være Jesu disciple? Jesus er frelseren, Herren og ham som forvandler og involvere os i hvad Gud har gang i.

Nåde + sandhed + tid = forvandling og vækst.

Hvordan lever jeg i dag som Jesus discipel? Lytte, stille spørgsmål og vise det i handlinger.

Vi kan dog ofte blive distraheret og glide væk fra vores efterfølgelse af Jesus, da må vi igen vende os til Jesus og bede ham forvandle vores hjerter, så vi følger ham uden afbrydelser eller afvigelser.

## KONKLUSION

Jesus kalder også os til at følge ham – her i 2023 – til at være hans disciple.

Vi gør det ved at lytte til ham, stille spørgsmål og ved at det konkret kommer til udtryk i vores liv, i vores handlinger.

## DISKUSSION

- Ser du dig selv som en discipel af Jesus? Hvorfor, hvorfor ikke?
- Hvorfor er det godt at være en discipel af Jesus?
- Hvordan kommer det til udtryk i dit liv, at du følger Jesus?
- Hvornår er det sværest for dig at følge Jesus – og hvad gør du i de situationer?
- Hvordan kan I være med til at opmuntre hinanden i at være efterfølgere af Jesus?

## BØN &amp; PRAKTISKE INFORMATIONER

- Tak Jesus at han kalder os til at være hans disciple.
- Bed om at ledelsesstrukturen i menigheden må falde godt på plads.
- Bed for samtaler der foregår med mulige kandidater til præstestillingen – og at Herren vil lede os til den rette præst.
- Bed for bisættelser i næste uge af Bodil Wiencke og Inga Hansen.