



## BIBELEN

- **Apostlenes Gerninger 2:1-4**
- **Markus kap 1**

## SYNOPSIS

I pinsen sende Gud os helligånden - og igennem den har han velsignet os med både gaver til vores indre liv og til at være hans vidner på jorden.

Han står klar til at give os det vi har behov for lige nu!

Men hvad er det faktisk han har givet os igennem helligånden? (Se gal 5v22-23 og 1. Kor 12v4-11)

Og hvorfor kan livet med Gud nogle gange virke mere som en pligt eller præstation?

Det er fordi vi skal blive bedre til at modtage.

Samfundet omkring os lærer os ikke at modtage - men Jesus levede et liv hvor han fuldt ud.

- Han levede langsommere og valgte altid sin relation til Gud som det første
- Han var stille med Gud og bare nød relationen
- Han praktisere sabbath - den ultimative modstand mod samfundets krav om at vi skal yde
- Han havde hverdagsfællesskab

## KONKLUSION

For at få alt hvad Helligånden har til os må vi vælge en livsstil der understøtter, at vi an modtage alt det han har til os.

Vores liv bliver bestemt af den livsstil vi vælger.

For at lære hvordan må vi vælge en livsstil som Jesus havde - også selvom den er modsat af samfundet omkring os

## DISKUSSION

Er der nogen områder I mit liv hvor jeg kommer til at vælge det gode og miste det bedste (Samvær og nærvær af Guds ånd?)

Hvad skal jeg vælge fra for at leve langsommere?

Hvornår har jeg sidst bare nydt at være sammen med Jesus uden at skulle have noget ud af det?

Hvad tænker jeg om sabbath - og hvordan kan jeg tage skridt hen imod at praktisere sabbath?

Hvem er mit hverdagsfællesskab - skal jeg evt opbygge et tættere fællesskab?

## UGENS UDFORDRING

Prøv at vælge en god ting fra i denne uge og vælg stedet det bedste til - at være stille sammen med Jesus

## BØN &amp; PRAKTISKE INFORMATIONER

- Vi har sommerlejr i uge 27
- Bed for ledelsesprocessen i kirken.