

JOYCE DEEKS BIBELNOTER - ANDET PETERSBREV

479 Andet Petersbrev 1:1-11

Sine store, dyrebare løfter

Vi har fået den samme dyrebare tro, for at vi skal lære Gud at kende. Han har givet os alt, hvad vi behøver, men i form af *løfter*, så vi må bruge troen for at tilegne os gaverne. Det er Guds værk det hele, og dog må vi være aktivt med, så vi vokser og i praksis udvikler dyd, erkendelse, tålmodighed, kærlighed. Det er en stadig proces, som vi skal sætte al iver ind på at gøre fremskridt i. Taber vi denne iver i troen, er det, siger Peter, fordi vi har glemt, at vi er blevet renset fra vore synder; derfor er det en hjælp til stadighed at mindes, at vi skylder Jesus alt. Nadverbordet hjælper os dertil. Vi kan aldrig blive færdig med at takke ham for syndernes forladelse.

HUSKEVERS: 2. Korintherbrev 1:20-22

480 Andet Petersbrev 1:12-21

Vi havde med egne øjne set Jesu majestæt

Det ligger Peter på sinde at aflægge sit vidnesbyrd om Jesus Kristus så klart, som han overhovedet kan, inden han lider martyrdøden. Han fortæller igen, hvordan han på forklarelsens bjerg med egne øjne så Jesu majestæt og selv hørte røsten fra himlen: "Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet vel-behag". Evangeliet er helt igennem guddommeligt og ikke opfundet af mennesker. Det drejer sig om Jesus Kristus, Guds Søn, og det er nedskrevet gennem profetierne i skriften i kraft af Helligånden. Det er ikke mennesketanker, men Guds åbenbaring. Derfor kan vi trygt stole på evangeliet som sandheden fra Gud. Det er det eneste sande lys i denne mørke verden.

HUSKEVERS: Johannesevangeliet 1:14

481 Andet Petersbrev 2

Herren formår at fri de gudfrygtige fra fristelse

Peter ser i øjnene, at menigheden ikke vil undgå at få falske lærere, og at mange vil følge dem. Han advarer så stærkt, han kan, ved at minde om dommen, der faldt over de oprørske engle (4), over den gamle verden, hvor kun Noa og hans familie blev reddet, og over Sodoma og Gomorra. Guds dom er en kendsgerning, og den vil før eller senere indhente alle, der fornægter Herren. Lot er dog nævnt som bevis for, at Herren kan og vil udfri de gudfrygtige, selv om de - som Lot - er kommet i forkert selskab. Overmod og selvsikkerhed, havepsyge og utugt kendetegner de falske lærere, og deres liv viser ikke Åndens frugter, såsom venlighed, godhed og mildhed.

HUSKEVERS: Matthæusevangeliet 7:15-17.

482 Andet Petersbrev 3:1-10

Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte

Peter berører spørgsmålet om udsættelsen af Herrens komme, og at spottere vil påstå, at der aldrig vil ske en sådan skelsættende begivenhed, der så radikalt vil ændre forholdene på jorden. Peter minder om syndfloden som bevis for, at Gud virkelig vil gribe ind. Det understreger, at Herrens komme vil betyde undergang for de ugudelige, ikke denne gang ved en oversvømmelse som syndfloden, men ved ild. Angående tidspunktet minder Peter om, at år og dage ikke betyder noget for Herren, og hvor længe han end venter, formindskes den kendsgerning ikke, at han *vil* komme. I øvrigt er udsættelsen et tilbud til dem, der endnu ikke har omvendt sig, at de dog ikke må gå fortabt.

HUSKEVERS: Matthæusevangeliet 24:42

483 Andet Petersbrev 3:11-18

Vær ivrige for at stå uplettede og lydefrie

Den kendsgerning, at alt det skabte skal opløses gennem ild ved Herrens komme, skal mane os til et helligt liv. Vi skal ikke være bange for Guds dag, men vente den med længsel, fordi den vil bringe "nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor". Hvem ønsker, at den nuværende jord med al dens nød og uretfærdighed skal vare ved? Men tanken om Herrens komme får os naturligvis til at ønske, at vi må findes rene og uden plet for ham i fred. Jesu fuldbragte værk har gjort det muligt; lad os da stille os til rådighed for vor Frelser. Vi kan læse Åbenbaringen 21 og få et lille indtryk af, hvad vi kan se frem til.

HUSKEVERS: Romerbrevet 6:19.