

## JOYCE DEEKS BIBELNOTER - FØRSTE PETERSBREV

### 470 Første Petersbrev 1:1-12

*Af Guds magt ved troen bevares til en frelse*

Det fremgår stærkt af disse vers, at frelsen i sin fylde har med fremtiden at gøre. Nutidens prøvelser er ikke nogen modsigelse af, at vi hører Herren til. Evangeliet giver os et levende *håb* - det er helt sikkert, men ordet "håb" viser, at det ligger i fremtiden. Også betegnelsen arv, understreger fremtidsperspektivet. Hvad nutiden angår, er vor tro sat på prøve, netop fordi frelsen endnu ikke er åbenbaret. Det betyder ikke, at vi ikke også her og nu får en forsmag på frelsen, og oplever glæden ved at Herren er med os. Vi bliver bevaret ved Guds kraft i troens prøve; han har ikke ladet os alene. Men den fulde åbenbaring og oplevelse af frelsen i al sin mangfoldighed må afvente Herren Jesu Kristi genkomst.

**HUSKEVERS: Romerbrevet 8:24-25**

### 471 Første Petersbrev 1:13-25

*I skal være hellige, for jeg er hellig*

Peter fortsætter med at holde "håbet" om Jesu Kristi åbenbaring foran os, fordi det har praktisk betydning for vort liv nu. Han er hellig, derfor må vi være hellige, dvs. adskilt fra verden og forenet med Gud. Det burde kunne mærkes på os, at vi er Guds børn og opfører os anderledes end verdens børn. Vi er købt med Kristi dyrebare blod til at tilhøre ham. Vi er genfødt ved Guds levende ord, der aldrig kan forgå. Det er ikke en religion, vi har, men et helt nyt liv, der har sit udspring i den levende Gud og påvirker den måde, vi lever i hverdagen. Vi hører sammen med alle andre, der ligeledes har fået renselse ved at adlyde sandheden, dvs. evangeliet, og derfor må vi af hjertet elske hinanden.

**HUSKEVERS: 1. Tessalonikerbrev 4:7-8.**

### 472 Første Petersbrev 2:1-10

*Kom til ham, den levende sten*

Elsker vi hinanden (1:22), må vi nødvendigvis aflægge misundelse og bagtalelse m.m.. Nyfødte børn, der dier hos deres mor, er en slående illustration af, hvor meget det betyder for os at søge Herren i hans Ord. Det nye liv i os behøver næring, og jo mere det får, des mere får det lyst dertil. Lever vi af Guds Ord, modnes vi og erfarer mere og mere af frelsen. Herren er den levende sten, vraget af mennesker, men udvalgt af Gud. Hvor stor er Guds nåde imod os, om vi har fået del i Guds syn på Jesus Kristus og bygger vort liv på ham. Da bliver vi aldrig til skamme!

**HUSKEVERS: Salme 34:9.**

### 473 Første Petersbrev 2:11-25

*Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel*

For Herrens skyld skal vi adlyde de myndigheder, der er sat over os. Det er Guds vilje, at vi tjener andre med gode gerninger; vi skal finde os i uretfærdig behandling; vi er kaldet til at lide! Denne klare besked giver Peter os uden omsvøb. Sådan er kristenlivet. Er det for svært, er det urimeligt? Peter minder os om, at Kristus er vort eksempel. Han kalder os blot til at følge efter ham. Jesus Kristus var uden synd, dog led han som en forbryder. Det var uretfærdigt, men han tog ikke sig selv til rette, og ved hans sår fik vi helbredelse fra syndens sygdom. Der er endnu mindre grund til, at vi skulle klage!

**HUSKEVERS: Lukasevangeliet 9:23-24**

### 474 Første Petersbrev 3:1-12

*Som er meget værd i Guds øjne*

Noget, der er meget værd i Guds øjne, må vi nødvendigvis også lægge vægt på. Peter er ved at tale om hustruens forhold til sin mand. Princippet om at underordne sig, som vi læste om i kap. 1, gør sig gældende også her. Det er næsten forbavsende, at Peter kræver, at hustruen underordner sig, selv om hendes mand ikke er kristen (1). Det er den bedste måde at vinde ham på. Hjertets sagtomdighed og en stille ånd er, hvad Gud sætter pris på. Det er ikke de mange ord, men livet, der taler stærkest, specielt i hjemmene, hvor vi kender hinanden så godt. Mændene har også et stort ansvar over for deres hustruer (7). Lad os tage vers 8-9 til hjerte!

**HUSKEVERS: Matthæusevangeliet 11:29.**

### 475 Første Petersbrev 3:13-22

*I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte*

Mange af dem, Peter skrev til, blev forfulgt for deres tros skyld. Det skulle de ikke være kede af, de var salige! De skulle først og fremmest have deres hjerteindstilling til Herren i orden og handle derudfra, uden at tage hensyn til konsekvenserne. En god samvittighed er en stor styrke. Men denne uforfærdethed var ikke bombastisk; frimodighed og sagtomdighed går godt i spænd i en kristen. Kristus er gået forud gennem døden, og vandt derved en evig sejr over mørkets rige. Vers 18-19 synes at betyde, at allerede mens Jesu legeme hvilede i graven, proklamerede han sin sejr for de onde ånder. Han var nu for alle mennesker, hvad arken var for Noas familie - de var reddet fra den ondes magt.

**HUSKEVERS: Hebræerbrevet 2:14-15**

#### **476 Første Petersbrev 4:1-11**

*For at Gud i alle ting må blive herliggjort*

Den kristne kan blive spottet af andre, fordi han lever anderledes end de gør, men efter døden kræver Gud et regnskab fra dem. De, derimod, der hørte og troede evangeliet, inden de døde, har fået livet i Gud - dommen og døden er forbi. Peter opfordrer os til at leve besindigt og i bønnens ånd, fordi tiden hernede er kort. Kærligheden og trofastheden burde herske iblandt os, en ansvarsbevidsthed over for Gud, at han, som har frelst os ved sin nåde, må blive herliggjort gennem os. Jesus kom til jorden for at ofre sit liv og derved gøre dette muligt.

**HUSKEVERS: 2. Thessalonikerbrev 1:11-12**

#### **477 Første Petersbrev 4:12-19**

*Dommen tager sin begyndelse ... med Guds hus*

Igen kommer Peter ind på lidelsens problem - det er bare ikke noget problem, siger han. Det er ikke mærkeligt, om I er i en ildprøve, tværtimod er det noget at glæde sig over! Alt, hvad I lider for Kristi skyld, bliver til jubel og herlighed, når Jesus kommer igen og åbenbarer sin herlighed. Tanken fra vers 17 synes at være, at Gud må dømme os for at tugte os, og derfor er lidelse med i Guds vilje. Dommen har et positivt sigte. Men for dem, der ikke har taget imod evangeliet som "den stor glæde", engelen forkyndte for hyrderne på marken, vil dommen falde som en uoprettelig forkastelse.

**HUSKEVERS: Lukasevangeliet 2:10-11**

#### **478 Første Petersbrev 5**

*Kast al jeres bekymring på ham*

De ældste skal ikke være herskere, men hyrder og forbilleder. De skal tjene med glæde, idet de ser frem til "herlighedens uvisnelige sejrskrans" frem for belønning nu. De unge skal underordne sig de ældre; vi skal faktisk alle være ydmyge over for hinanden, så vil Gud give os nåde. Vi må stå sammen i troen imod den fælles fjende, Djævelen; hvor hovmod rejser sig, er det hans værk. "Al nådes Gud" er en dejlig titel for den Gud, der har kaldet os til sin herlighed i Kristus og selv bereder os dertil, for vi kan ikke! Han har magten både nu og i al evighed. Lad os derfor kaste al vor bekymring på ham! Han elsker os, og han forstår at gribe ind i enhver situation til bedste for os.

**HUSKEVERS: Matthæusevangeliet 6:33-34**