

JOYCE DEEKS BIBELNOTER - ANDET TIMOTHEUSBREV

426 Andet Timotheusbrev 1

Jeg skammer mig ikke, for jeg ved, hvem jeg tror på
Paulus er i fængsel og forventer at blive henrettet snart. Men han omtaler stadig sin tjeneste for Gud i nutid *jeg tjener..*, vers 3 Et fængsel kan ikke hindre ham i at tjene Gud. Han skriver dette brev - nok det sidste, vi har fra hans hånd - for at opmuntre og styrke Timotheus til at fortsætte forkyndelsen af evangeliet, som han har hørt det fra Paulus (13). Han er selv et eksempel på det, han forlanger af sin efterfølger. Han opmuntrer ham til at huske på, at Guds kald ikke bygger på vore gerninger, men på Guds nåde, og fuldføres i kraft af Guds Ånd. Hans frimodighed bygger på Jesus Kristus og hans sejr (10). Hemmeligheden ved Paulus' udholdenhed finder vi i de enkle ord: "Jeg ved, hvem jeg tror på" (12). Det skulle være Timotheus' hemmelighed og enhver andens, der vil tjene Gud.

HUSKEVERS: Filipperbrevet 3:8.

427 Andet Timotheusbrev 2:1-13

Vær med til at lide ondt som Kristi Jesu gode soldat
Timotheus må give evangeliet videre til andre, og det vil betyde lidelse for ham. Paulus bruger tre billeder - en soldat, en idrætsmand og en bonde - for at illustrere, hvordan han skal være, og hvilket resultat, han skal hige efter. Han skal samle sig om det ene mål, at gøre Herrens vilje, og lade alt andet fare; det vil betyde en kraftig indsats, men til sidst Herrens anerkendelse og andel i høst-glæden (4-6). Apostelens lidelser er for de udvalgte skyld (10), fordi de kommer over ham som resultat af, at han har forkyndt evangeliet alle vegne, så de kunne få det at høre. Vi kunne godt spørge os selv, om vi gør den indsats for de udvalgte skyld, som Herren vil.

HUSKEVERS: Johannesevangeliet 9:4

428 Andet Timotheusbrev 2:14-26

En Herrens tjener skal ikke strides med nogen
Ordkløveri og diskussioner om stridsspørgsmål er nyttesløse og skaber ufred. Timotheus skal holde sig fra vranglærerne og ikke argumentere med dem. Han skal samle sig om at forkynde sandhedens ord og undervise i det på en sådan måde, at han ikke skal skamme sig, når han aflægger regnskab over for Gud for sin gerning. En Herrens tjener bør ligne sin Herre, derfor må han være sagtmødig og venlig, selv når det er nødvendigt at irettesætte nogle. Han må være rede til at finde sig i ondt, dog aldrig eftergivende over for falsk lære, tværtimod.

HUSKEVERS: Matthæusevangeliet 11:29.

429 Andet Timotheusbrev 3

De hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse
Den forfærdelige liste over mennesker i de sidste dage slutter med, at de har guds frygt i det ydre, men fornægter dens kraft, altså de er navnkristne. Det synes umuligt, at mennesker, der bærer Kristi navn, kan blive så skærende en modsætning til Kristus. Lad os vogte os for spirende tilbøjeligheder til disse ting, måske ligger de os ikke så fjernt, som vi tror. Men Timotheus var af et andet sind og havde fulgt Paulus med trofasthed og udholdenhed, selv om det havde betydet forfølgelser og lidelser. Paulus opmuntrer ham til fortsat at holde sig til, De hellige Skrifter, som han var blevet undervist i fra barndommen. Alt, hvad han behøver til sit liv og sin tjeneste, findes der!

HUSKEVERS: Salme 119:97-100.

430 Andet Timotheusbrev 4:1-10

Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet ...

Paulus' gentagne formaninger til Timotheus er præget af, at han føler, at martyrdøden nærmer sig. Han ser frimodigt frem til afslutningen på sit jordiske liv. Herren har åbenbart givet ham vished for, at hans tjeneste er fuldført, og at sejrskransen venter ham (i modsætning til Fil. 3:13-14). Demas elskede verden og havde forladt det himmelske kald med de forfølgelser og lidelser - men også sejrskransen forude - som det indebar. Der er en intensitet over formaning til Timotheus om at fuldføre sin tjeneste "i tide og utide", som det allervæsentligste i tilværelsen - og det haster, for tiden er kort. Måtte vi få nåde til at blive i Timotheus' selskab og tage imod apostelens indtrængende formaning til at fuldføre vor tjeneste, og ikke komme på afveje med Demas.

HUSKEVERS: 1. Johannesbrev 2:17.

431 Andet Timotheusbrev 4:11-22

Herren stod mig bi og gav mig kraft

I Paulus' sidste linier til Timotheus omtaler han flere personlige ting og giver oplysninger om forskellige venner, som Timotheus kender, samt en advarsel mod en farlig modstander. Han er ingenlunde selvoptaget eller opfyldt af selvmedlidenhed. Han fortæller, at under sit første forhør blev han svigtet af alle de kristne, men han ønsker ikke, at de skal kræves til regnskab for det. Herren svigtede ham dog ikke, men styrkede ham til at aflægge et kraftigt vidnesbyrd over for de romerske myndigheder. Han føler dette som en værdig afslutning på sin forkyndergerning. For ham er det ikke et spørgsmål om at blive frikendt og redde sit liv, men om at fuldføre sin Gudgivne opgave.

HUSKEVERS: Filipperbrevet 4:13