

JOYCE DEEKS BIBELNOTER - ANDET THESSALONIKERBREV

413 Andet Thessalonikerbrev 1

Jeres tro stadig vokser

Thessalonikernes menighed var trængt af modgang og forfølgelse, men på trods af det - eller måske netop derfor - voksede deres tro og indbyrdes kærlighed, så de blev et eksempel til efterfølgelse for andre menigheder. Paulus opmuntrer dem; når Herren Jesus kommer igen vil han åbenbares i herlighed og give hvile til de lidende og straf til deres forfølgere. De stærke ord om straf i 8-9 er et uundgåeligt resultat for dem, der har valgt Gud fra og afslået hans frelsestilbud som en ufortjent gave. Indtil da må de holde ud i tro. Han beder for dem, at Gud vil gøre dem værdige til hans kaldelse; Herren virker i dem, men samtidig må de handle i overensstemmelse hermed (11).

HUSKEVERS: Filipperbrevet 2:12-13

414 Andet Thessalonikerbrev 2

Ved Åndens helligelse og tro på sandheden

"Lad ingen forlede jer", skriver Paulus, som et ekko af Jesu ord om sin genkomst i Mark. 13:5 flg. Når mennesker afskriver Guds autoritet, åbner de for lovløsheden, som dybest set er oprør imod Gud og er Satans væsen. Løgneren hører sammen med lovløsheden som Satans og hans tjeneres kendingsmærker: "den lovløse" har løgnens magt til at forføre og vildlede (9-11). Det er dem, der ikke tog imod sandheden, der vil blive bedraget og tro løgneren (10-11)! Tro på sandheden er vort værn imod bedrag - det er Helligånden, der har skilt os ud fra verden og virket troen i vore hjerter (13). Så lad os holde fast ved "de overleveringer", som vi har fået i Guds ord og aldrig lukke op for tvivlen - den er dødsens farlig!

HUSKEVERS: 2. Timotheusbrev 3:14-15

415 Andet Thessalonikerbrev 3

Herrens ord må få frit løb og æres

Paulus' ønske er, at Herrens ord må få frit løb alle vegne, for det er ordet, der spreder kendskab til Gud og skaber tro. Vi mærker Paulus' myndighed, når han "påbyder" thessalonikerne, hvordan de skal behandle dem, der forsømmer deres daglige arbejde. Han har selv vist dem et eksempel og tjent til livets ophold, selv om han som apostel havde ret til at lade sig underholde af menigheden. Paulus bruger sin myndighed til menighedens bedste; han ved, han har bragt dem det sande evangelium, og derfor advarer han imod dem, der skejer ud. Der er brug for et fast lederskab i menighedens liv, at ikke nogle uegnede skal skabe forvirring.

HUSKEVERS: Salme 147:15